

De sanseveria van Lorissa Van Acker

Wij hebben behoorlijk wat kamerplanten in huis, maar slechts één heeft een bijzonder verhaal. Ik ben al 6 jaar huishoudhulp met dienstencheques bij Partena & OZ, bij oudere mensen thuis. Vele jaren had ik een klant met wie ik een zeer goede band had. Zijn beide zonen keken jaren niet naar hem om en ik had ook problemen met mijn vader. Dat scheidde een bijzondere band.

Hij had zo'n fantastische persoonlijkheid en was dankbaar voor iedereen die hem op de één of andere manier hielp.

Toen het mijn verjaardag was, gaf hij mij wat centen en mocht ik een bloemetje kopen voor mijn verjaardag. Ik woonde toen nog niet zo lang alleen. Ik wist dat hij dat deed uit blij van waardering. Dus kocht ik deze sanseveria.

Na zoveel jaar doet hij het nog steeds heel goed, zeker sedert we verhuisd zijn. Ondertussen is de man jammer genoeg al even overleden, maar hij leeft voort in mijn gedachten. En ik ben er zeker van dat M. heel trots zou zijn als hij dit zou zien.