

# De monstera van Leen Tollenier

Deze monstera is bijna 100 jaar oud. Ik heb hem geërfd van de moemoe van mijn man. Zij heeft hem gekregen vlak na haar huwelijk, rond 1925. In haar huisje was hij met grote nagels vastgemaakt en bedekte een ganse muur. Het was haar trots en toen ze merkte dat ik hem mooi vond, besliste ze dat ik hem mocht hebben na haar dood. En zo geschiedde.

De plant overleefde 5 verhuizen, verschillende verpottingen, en staat nu te pronken in ons appartement in Gentbrugge. Aangezien de pied de stalle waarop hij staat, geen zwaardere pot meer kan verdragen, overleeft hij nu al geruime tijd op enkel water, want praktisch alle aarde is weg. Maar hij doet het goed, dus laat ik hem verder gerust.

Ik heb nu een stek genomen, met de bedoeling dat ook mijn jongste zoon het verhaal kan verder zetten in zijn huis.

Zalig toch hoe een plant verleden, heden en toekomst over generaties heen kan verbinden, hopelijk nog eens 100 jaar.