

Jaargang 5 — Editie Juli 2010

Het museumjournaal is een uitgave van het Huis van Alijn vzw
en de Vrienden van het Huis van Alijn vzw
en verschijnt 2x per jaar in de zomer en de winter

verantwoordelijke uitgever Sylvie Dhaene,
p/a Kraanlei 65, 9000 Gent
druk Sintjoris, Oostakker
grafisch ontwerp Randoald Sabbe

Museum journaal

P02 Woord vooraf

P03 In de schijnwerpers

Uit het fotoalbum — Aflevering 3

't Is Vakantie!

P07 Het Huis van Alijn op stap!

De Alijn-Mobiel

P09 Een nieuwe website voor het museum

Alijn blogt

P11 Een terugblik

Dat is boks!

P14

Gentse Feesten

P15 Voor kinderen!

't Zomert in het Huis van Alijn

P16 Huis-Mededelingen

P17 Nieuws van de Vrienden



Het Huis van Alijn wordt gesubsidieerd
door de Stad Gent en de Vlaamse Gemeenschap

Woord vooraf

Het Museumjournaal is een gezamenlijk initiatief van het Museum en de Vrienden van het Huis van Alijn. Het brengt verslag uit van de gebeurtenissen in het museum en van de activiteiten van de vriendenkring. Het Museumjournaal verschijnt tweemaal per jaar: in het voorjaar en in het najaar. De inhoud verschilt van de nieuwsbrieven en uitnodigingen die leden van de vriendenvereniging op geregelde tijdstippen ontvangen. De nieuwsbrieven brengen de leden op de hoogte van openingen van tentoonstellingen, uitstappen, lezingen en workshops. Het Museumjournaal is vooral informatief van aard. Het geeft toelichting bij een aantal belangrijke momenten uit de museum- en vriendenwerking. U verneemt wat ons bezighoudt!

Met *Museumjournaal 8* zijn we aan de achtste uitgave toe en zetten we de vijfde jaargang in. Zoals u zal merken aan de inhoud van dit nummer kleuren we het feestjaar 10 jaar Huis van Alijn in met veel activiteit. Een nieuwe website en de Alijn-Mobiel zijn twee nieuwe initiatieven die we op onze verjaardag, vrijdag 7 mei 2010, aan de pers hebben voorgesteld. Intussen is de voorjaarstentoonstelling *Dat is boks!* afgelopen. We blikken in dit nummer graag nog eens terug op een paar bijzondere momenten. Het was zonder meer voor het Huis van Alijn een zeer geslaagd en uitdagend project. Met de foto-expo *'t Is vakantie!* zetten we de reeks *Uit het fotoalbum* verder. Een ideaal onderwerp om het museum in de zomermaanden in een vakantiestemming te brengen. Ook voor onze jongste bezoekers zomert het in het Huis van Alijn. Hoewel de titel van de 3de aflevering voor zich spreekt, zal u toch verrast worden bij uw bezoek aan de expo. In de nazomer hebben we ook al een en ander voor u in petto. Hou alvast onze agenda op www.huisvanalijn.be in de gaten. De Vrienden van het Huis van Alijn stellen u in dit nummer graag de museumprojecten voor die in 2009 met uw lidgelden mogelijk zijn gemaakt. Wij danken u alvast en wensen u een fijne zomer toe!

Geïnteresseerd in de vorige Museumjournals?
U kan deze raadplegen op www.huisvanalijn.be

In de schijnwerpers

Uit het fotoalbum — aflevering 3

't Is vakantie



VAKANTIEFOTO'S, IEDEREEN HEEFT ZE!

Met de 3de aflevering *Uit het fotoalbum* duiken we de vakantie in. De binnengebrachte fotoalbums en vakantiefoto's laten ons toe om u, uw ouders, grootouders, familie, vrienden en onbekenden te volgen op vakantie doorheen de hele 20ste eeuw. We reizen mee naar andere steden, landen of verre continenten. We belanden aan de Belgische kust, beleven plezier in recreatieoord en pretparken, picknicken bij de Watervallen van Coö, bezoeken monumenten, verblijven in de Ardennen, zonnen aan de Spaanse Costa's, trekken rond in de Alpen en varen op een kameel in de woestijn.

Op vakantiefoto's is veel te zien, vaak meer dan we op het eerste gezicht vermoeden. We voelen de tijdsgeschiedenis en kunnen afleiden hoe het toerisme in al zijn aspecten is geëvolu-

eerd. De foto's geven inzicht in de cultuur van het reizen en in de wijze waarop de toerist, het gezin, de bestemming, het vakantiegevoel en de vakantieperiode doorheen de 20ste eeuw in beeld worden gebracht.

Vakantiefoto's geven veel prijs, maar ook niet alles. In samenwerking met het Radio 2 zomerprogramma *Mooie Dagen* gaan we op zoek naar verhalen achter vakantiefoto's. De foto's en interviews met de luisteraars worden gepost op de museumwebsite. U kan ze thuis en in de expo bekijken, beluisteren en uw reactie of vakantieherinnering toevoegen.

16.7 — UIT HET 3.10.'10 FOTO- ALBUM



Kraanlei 65, 9000 Gent
www.huisvanalijn.be

Het Huis van Alijn vzw wordt gesubsidieerd
door de Vlaamse Gemeenschap en de Stad Gent
verantwoordelijke uitgever: Sylvie Dhaene
p/a Kraanlei 65, 9000 Gent
grafisch ontwerp Randoald Sabbe

AFLEVERING 3 't Is vakantie!



16.7 — UIT HET 3.10.'10 FOTO- ALBUM

 Kraanlei 65, 9000 Gent
www.huisvanalijn.be

AFLEVERING 3
't Is vakantie!



16.7 — UIT HET 3.10.'10 FOTO- ALBUM

 Kraanlei 65, 9000 Gent
www.huisvanalijn.be

AFLEVERING 3
't Is vakantie!



16.7 — UIT HET 3.10.'10 FOTO- ALBUM

 Kraanlei 65, 9000 Gent
www.huisvanalijn.be

AFLEVERING 3
't Is vakantie!



16.7 — UIT HET 3.10.'10 FOTO- ALBUM

 Kraanlei 65, 9000 Gent
www.huisvanalijn.be

AFLEVERING 3
't Is vakantie!



16.7 — UIT HET 3.10.'10 FOTO- ALBUM

 Kraanlei 65, 9000 Gent
www.huisvanalijn.be

AFLEVERING 3
't Is vakantie!



EEN SPECIALE EDITIE!

ONDERWEG ZIJN IS
VAAK SPANNENDER
DAN ARRIVEREN OP
DE BESTEMMING.
SAMEN MET U GAAN
WE VOOR EEN GEDURFD
REISAVONTUUR!

EEN DYNAMISCHE EN
INTERACTIEVE FOTO-EXPO,
EEN EXPO DIE BEWEEGT,
VERANDERT EN GROEIT

BRENG UW VAKANTIE-
FOTO'S MEE, UW INBRENG
BEPAALT DE EVOLUTIE VAN
DE FOTO-EXPO

MUSEUMMEDEWERKERS
WERKEN VAN DINSDAG TOT
VRIJDAG IN DE TENTOON-
STELLINGSRUIMTE

KIJK MEE ACHTER
DE SCHERMEN VAN
DIT MUSEUM-LAB

HOU DE MUSEUMWEBSITE
EN DE ALIJN-BLOG IN HET
OOG, VOLG ONS EN DOE
ONTDEKKINGEN, DAG NA
DAG, 11 WEKEN LANG

Vandaag is het maken van vakantiefoto's gemeengoed. Met de nieuwe media zijn de mogelijkheden nog nooit zo groot geweest. Ooit was het anders en dat is eigenlijk nog niet eens zo lang geleden.

Reizen en vakantie waren lange tijd voorbehouden voor een zeer kleine elite. Toch worden reisfoto's al gemaakt sinds het prille begin van de fotografie. Voor de grote massa waren ze de eerste kennismaking met verre, onbekende en onbereikbare bestemmingen. Door de democratisering van het openbaar vervoer werden daguitstapjes in eigen land voor meer mensen mogelijk. Pas na de invoering van de congé payé in 1936 stonden ook langere verblijven in binnen- en buitenland op de zomeragenda. In die jaren werden ook de eenvoudige en goedkope Brownie fotocamera's van Kodak populair. Met de slogan 'You push the button, we do the rest' was het snapshot geïntroduceerd. Zodra het (massa)toerisme aan zijn steile opmars begon in de tweede helft van de 20ste eeuw, kreeg de fotocamera zijn plaats in de reiskoffer... om er niet meer uit te verdwijnen. Hij reisde mee met de auto of autocar naar bestemmingen in binnen- en buitenland en met het vliegtuig naar nieuwe vakantieoordens in en buiten Europa. Bij thuiskomst werden de vakantieherinneringen zorgvuldig in het fotoalbum verzameld.

Hoe verder in de 20ste eeuw, hoe meer van de wereld in beeld komt en de vakantiefoto's in aantal toenemen. Met de recente ontwikkeling van de digitale fotografie wint het online fotoalbum de laatste jaren vliegensvlug terrein. In de webalbums worden foto's geplaatst, bewaard en gedeeld met vrienden, familie en zelfs met onbekenden over de hele wereld. Op het web zijn de vakantiefoto's ontelbaar. Tegelijk verdwijnt het traditionele fotoalbum meer en meer op de achtergrond.

Met *Uit het fotoalbum* wil het Huis van Alijn haar belangstelling voor deze tijdsdocumenten en de individuele verhalen delen met het publiek. Het traditionele fotoalbum is voor het museum een belangrijke historische bron. Naast het verzamelen, digitaliseren en onderzoeken kiezen we 2x per jaar voor een publiekspresentatie in een foto-expo.



MIJN HUISDIER
aflevering 1, € 2,00



MORGEN KOMT DE SCHOOLFOTOGRAAF
aflevering 2, € 2,00

PUBLICATIES TE KOOP BIJ UIT HET FOTOALBUM

Na afloop van een aflevering verzamelen we de binnengebrachte foto's voor, tijdens en na de foto-expo in een fotoalbum. Bij aanvang van de volgende aflevering verschijnt het album van de vorige editie. Vandaag zijn er al twee albums te koop en worden de beelden verzameld voor het derde nummer dat zal verschijnen in april 2011 bij aflevering 4.

VERZAMEL DE AFLEVERINGEN!

Ze bieden een unieke inkijk in het digitale fotoalbum van het Huis van Alijn. € 2 per aflevering. Te koop in de museumshop.

Bij elke aflevering wordt ook een set van 6 postkaarten gemaakt. Vraag ernaar in de museumshop.

Volg op www.huisvanalijn.be en www.facebook.com/huisvanalijn de tentoonstelling en de activiteiten van dichtbij. U kan daar unieke geluidsfragmenten beluisteren, filmpjes en foto's bekijken.

Het Huis van Alijn op stap!

De Alijn-Mobiel



SAMEN MET HET PUBLIEK SCHRIJVEN WE HET VERHAAL OVER HET DAGELIJKS LEVEN

Het Huis van Alijn heeft een passie voor de cultuur van alledag en wil de aandacht van het publiek voor dit erfgoed versterken. Wij willen dit niet alleen doen binnen onze museummuren of online, maar ook op straat. Met onze Alijn-Mobiel, een VW-busje uit 1977, trekken we in de zomer van 2010 naar buurt- en wijkfeesten in Gent en zijn we aanwezig op evenementen zoals de Cultuurmarkt in Antwerpen en in Gent.

De Alijn-Mobiel wordt deze zomer ingezet om één van de belangrijkste museuminitiatieven *Uit het fotoalbum* meer bekend te maken en verder uit te bouwen.

Samen met het publiek bouwen wij aan een groot digitaal fotoalbum over het leven in de 20ste eeuw in Vlaanderen. Bijzonder aan dit album is dat het is samengesteld uit foto's die zich in verschillende familie-albums bevinden. Op die manier krijgen we een interessante inkijk in de evolutie van het dagelijks leven doorheen de 20ste eeuw. Hoe meer foto's, hoe interessanter het wordt! Vandaag bevat het digitale fotoalbum een 5000-tal foto's, maar dit is slechts het begin. Om een representatief beeld te krijgen, moet dit album nog verder aangroeien. Het digitale fotoalbum wordt thematisch opgebouwd en op geregelde tijdstippen wordt een fototentoonstelling gemaakt. Voor aflevering 3 *'t Is vakantie!* verzamelen we foto's

over de vakantietijd in de 20ste eeuw. Met de Alijn-Mobiel trekken we er op uit en gaan we actief het publiek aanspreken om mee te werken aan de uitbouw van dit album.

UW VAKANTIEFOTO IN ONS ALBUM?

Kom met uw album of uw favoriete foto naar onze Alijn-Mobiel of naar het museum! Wij vertellen en tonen u graag meer over ons vakantieproject en hoe u kan meewerken. Iedereen kan meehelpen om dit album te laten groeien. Wij maken een scan van de foto's die worden geselecteerd en de originelen blijven in uw bezit. We noteren de informatie die u ons bij deze foto's vertelt en maken een overeenkomst.

Ter gelegenheid van de foto-expo *'t Is vakantie!* werken museummedewerkers in de tentoonstellingsruimte. Zij vertellen u graag meer over dit project.

FOTOVERSLAG VAN DE VOORJAARSTOUR



zo 18 april Bokrijk 'abonneedag'



za 15 mei Muide-Meulestede-Afrikalaan



za 29 mei Groene Vallei-feesten



za 5 juni Rabot-Blaisantvest: de Site



zo 13 juni Scheldeoord



zo 20 juni Sluizeken-Tolhuis-Ham



za 26 juni Nieuw Gent-Steenakker



zo 27 juni Brugse Poort

Een nieuwe website voor het museum

Alijn blogt

The screenshot shows the website layout for 'Het Huis van Alijn'. At the top left is the logo with 'NL FR EN' language options. A navigation bar contains 'INFO AGENDA BLOG VRIENDEN SHOP CONTACT' and a search box labeled 'ZOEK' with 'INLOGGEN MIJN MUSEUM' below it. The main content area is divided into three columns: 'BEZOEK' (Visit), 'ONTDEK' (Discover), and 'DOE MEE' (Do it yourself). Under 'BEZOEK', there's a featured article 'UIT HET FOTOALBUM. AFL. 3. 'T IS VAKANTIE!' with a photo album cover image. Below it is a 'HENDRIK' section with a cartoon character and text about being a guide for children. Under 'ONTDEK', there's 'MET EEN VW-BUSJE IN CONGO, 1979' with a photo of a red VW bus in a field, and 'DE COLLECTIE' (The Collection). Under 'DOE MEE', there's 'GEZINSPORTRET IN DE KRAAMKLINIEK "AVE MARIA", TIELT, 1980' with a photo of a family, and 'ALIJN BLOGT' (Alijn Blogs) with several recent blog entries like 'VIERDUBBELE AANDACHT' and 'SLANGENMENS RÉ-VANDA'. A 'LEES BLOG' button is at the bottom right.

Deze nieuwe website is een belangrijke stap in de realisatie van de missie van het museum: niet alleen een 'bewaar- en toonplaats' zijn maar ook een 'werk- en ontmoetingsruimte'. Van bij het begin van haar werking heeft het Huis van Alijn aandacht voor publieksparticipatie. Als museum over de cultuur van het dagelijks leven is dit een logische en noodzakelijke keuze. Het erfgoed van alledag bevindt zich overal en bij iedereen. De interactie en samenwerking met het publiek is de motor van onze werking, zowel binnen als buiten de museummuren, off-line en voortaan ook online!

HET HUIS VAN ALIJN 2.0 WAARDIG

De afgelopen jaren waren er tal van museumprojecten die deze missie ondersteunden en die de kracht hebben getoond van publieksparticipatie en -betrokkenheid, maar op het vlak van online-participatie bleven we achter. De nieuwe website brengt daar definitief verandering in. Ze is het resultaat van een doorgedreven keuze voor interactie en uitwisseling. Museummedewerkers en gastbloggers gaan dagelijks bloggen. Bezoekers kunnen hun 'eigen museum' maken, commentaren posten en informatie van de site gebruiken en verder verspreiden. De nieuwe website wordt zo een actief communicatie- en open interactieplatform.

BEZOEK
ONTDEK
DOE MEE


Bij de lancering van de website zijn reeds 2000 collectie-items te ontdekken.

DE MUSEUMCOLLECTIE ALS VERTREKpunt EN INSPIRATIEBRON

Als collectiebeherende instelling heeft het Huis van Alijn ook de kerntaak om het materiële en immateriële erfgoed van alledag te verzamelen, te bewaren, te onderzoeken en te presenteren. De nieuwe website biedt unieke mogelijkheden om de collectie in de aandacht te brengen en de kennis erover uit te breiden, te verdiepen en te delen met het publiek. Dit is vandaag mogelijk omdat het Huis van Alijn de afgelopen jaren veel energie heeft gestoken in het digitaliseren en registreren van de collectie. De nieuwe website zal bijdragen tot een grotere zichtbaarheid, bekendheid en ontsluiting van de museumcollectie.

BEZOEK, ONTDEK EN DOE MEE !

In de drie hoofdruïen **BEZOEK**, **ONTDEK** en **DOE MEE** staat de collectie prominent op de voorgrond. Honderden foto's en uren film zijn te bekijken. Dankzij de web 2.0 technologie kunnen bezoekers zelf hun favoriete collectie onbepert samenstellen en bewaren in **MIJN MUSEUM**. Bezoekers kunnen commentaar geven (**REACTIE TOEVOEGEN**), waarderingen toekennen (**RATE**), onze collectie delen met anderen (**SHARE**) en integreren in eigen blog(s). Er is ook een integratie met bestaande sociale netwerken, zoals Youtube, Flickr en Facebook. De website laat ook toe dat artikelen en collectie-items gemakkelijk kunnen geprint en doorgemailed worden. Voor potentiële bezoekers aan het museum is er tal van info om het museumbezoek voor te bereiden en wie dat wenst kan zich inschrijven op de Nieuwsbrief. De website is gebruiksvriendelijk, toegankelijk en helder vormgegeven. Er is een hoge beeld- en geluidskwaliteit. De performante zoekfunctie en een overzichtelijke presentatie van de zoekresultaten zorgen ervoor dat bezoekers meer dingen ontdekken dan ze verwachten. Kortom, huisvanalijn.be zal het museum toelaten om haar actieradius op het web uit te bouwen.

Praktische info: www.huisvanalijn.be Het Huis van Alijn werkte samen met ONE Agency: www.one-agency.be
De website is opgebouwd met de Open Source Software Drupal.

Tentoonstelling

Een terugblik

Dat is boks!

**BOXING IS LIKE JAZZ.
THE BETTER IT IS,
THE LESS PEOPLE
APPRECIATE IT.**

BOKS IS MEER DAN SPORT ALLEEN

Van 2 april tot 4 juli liep de tentoonstelling *Dat is boks!* Het openingsweekend was een gezamenlijk initiatief met De Centrale die met het project BOX-ART de bokssport met muziek, dans, film en foto in de kijker stelden. In het Huis van Alijn werd een tentoonstelling uitgebouwd rond de geschiedenis van de bokssport in België. In de late 19de eeuw vond het Engels boksen ingang in België. De eerste Belgische bokscubs kwamen uit een culturele elite. Vandaag zijn de bokscubs illustratief voor de hedendaagse interculturele samenleving. De tentoonstelling focuste op het leven in en om de boksring in de 20ste eeuw. Het Belgische boksverleden werd in beeld gebracht met materiaal uit privéarchieven van bokscubs, persoonlijke verzamelingen en officiële bewaarinstellingen. In de voorbereiding en tijdens de tentoonstelling werd een hechte samenwerking opgebouwd met de Gentse bokscubs, trainers, bokscers en oud-bokscers, bekende en minder bekende lokale bokshelden. Op spontane wijze groeiden gezamenlijke publieksactiviteiten en we leerden veel over de sport en zijn beoefenaars. Het Huis van Alijn was present op alle boksgala's in de Gentse boksc- en sportzalen en de bokscubs vonden de weg naar het Huis van Alijn. Op de voor deze expo gemaakte facebookpagina 'Dat is boks!' was er veel interactie met het publiek. Uit de bezoekerscijfers blijkt een grote belangstelling voor deze sport. De bokssport is in Gent aan een heropleving bezig. Er zijn vijf clubs en ze tellen allemaal een aantal bokstalenten. In het magazine dat we bij de tentoonstelling maakten, besteedden we speciale aandacht aan de Gentse boksgeschiedenis.

**VELEN
KUNNEN
VECHTEN,
WEINIGEN
KUNNEN
BOKSEN.**

BOKSMAGAZINE, 76 pagina's, € 2,00

TENTOONSTELLING *DAT IS BOKS!*



Een zicht op de tentoonstellingsruimte



Persvoorstelling Ron's Boxing Club Gent



Ismail Abdoul op bezoek



Boksweging voor het boksgala



Bokstraining 'Golden Gloves' in de binnentuin

VRIJDAG

2

APRIL

HET HUIS VAN ALIJN
KRAANLEI 65, 9000 GENT
WWW.HUISVANALIJN.BE

ZONDAG

4

JULI

E
X
P
O

E
X
P
O



D
A
T
I
S
B
O
K
S



HET HUIS VAN ALIJN FEEST MEE!

EEN VERRASSEND MUSEUM IN HET CENTRUM VAN DE STAD
Ideaal voor een familiebezoek tijdens de Gentse Feesten!

DUIK IN HET DAGELIJKS
LEVEN VAN VROEGER,
ONTDEK ER DE

20ste eeuw

FOTO-EXPO
GA MEE OP REIS!
't Is vakantie!

10:00 — 13:00

★★ - ontbijt €6

★★★ - ontbijt met bubbels €9

11:00 — 13:00

Live Harmoniemuziek
uit Gent en omstreken!
Vakantiesfeer verzekerd! GRATIS

15:00 — 16:30

Poppenkastvoorstelling in openlucht
met het Gentse Pierke €3,5

reservatie én tickets via Uitbureau Gent

EEN VLEUGJE ONVERVALSTE GENTSE TRADITIE!

17:30 — 19:00 GRATIS

17/7 T.E.M 19/7 APERITIEFPROGRAMMA

Met Les Poupées op de canapé

SUZANNE & RENÉE ZIJN TERUG!

20/7 T.E.M 26/7 LIEDJESPROGRAMMA

Sol Sole Soleil

met Derek en Yves Meerschaert

ZOMERSE KLASSIEKERS
EN MEEZINGERS

VERLIES JE IN
UREN FAMILIEFILMPJES
voor groot en klein

SPANNENDE MUSEUMTOCHTEN VOOR
DE JONGSTE BEZOEKERS MET
KINDER- EN KLEUTER-
PARCOURS €4

TIJDENS DE GENTSE FEESTEN IS DE MUSEUM-
TOEGANG GRATIS VOOR GENTENAARS

Het museum blijft 10 dagen open 10:00 — 18:00

De binnentuin tot 19:30



HET HUIS VAN ALIJN
Kraanlei 65 9000 Gent
T 09 269 23 50

info@huisvanalijn.be

www.huisvanalijn.be

ONTDEK DE LEUKE MUSEUMSHOP, KRAANLEI 67

Voor kinderen! 't Zomert in het Huis van Alijn!

'T IS VAKANTIE! DUS, INPAKKEN GEBLAZEN
EN HOP... NAAR HET HUIS VAN ALIJN

De hele zomer lang hangt er een vakantie-sfeer in de museumlucht. Zo wordt een museumbezoek een echte vakantie-uitstap! Ga mee op avontuur met Vlieg, Hendrik, Poes en Pierke! Of duik een dag in het vakantiealbum van het Huis van Alijn.

VLIEGPARCOURS: DE SCHATTEN VAN VLIEG



Huisspookje Hendrik heeft deze zomer zijn vriend Vlieg uitgenodigd om in het museum een schatkist te komen verstoppert. Vanaf 1 juli tot 31 augustus kunnen schattenjagers hun kans wagen.

Met een echte reiskoffer in de hand ga je op zoek naar de schat van Vlieg. Ben je benieuwd wat er in zal zitten? Op je schattenjacht doorheen enkele museumkamers kom je vijf puzzelstukken tegen. Verzamel ze allemaal in je koffertje, want ze zijn de sleutel om je speurwerk tot een goed einde te brengen. Bij elke puzzelstop kom je ook een kijk-, doe- of luisterding tegen. Uiteraard helemaal in vakantiesfeer, en zeker de moeite waard! Wie de puzzel kan leggen, vindt de oplossing en kan de code kraken. Spannend!

Voor iedereen vanaf 4 jaar die maar niet genoeg krijgt van vakantie!
duur: circa 30min

OP STAP MET HENDRIK HET HUISSPOOK: ZOEKTOCHT NAAR DE MOORDENAAR VAN HENDRIK EN AUDIOTOUR POES IS JARIG!



Wie de schat al heeft gevonden of zin heeft in een grotere museumtocht, kan op zoek gaan naar de moordenaar van Hendrik.

vanaf 7 jaar
duur circa 1u30min



Of je kan Hendrik meehelpen om het verrassingsfeest voor Poes te organiseren.

voor 4 tot 7 jarigen
circa 45min à 1u

TIP! Gebruik je Vliegcheque (De Standaard, 30 juni) en doe gratis één van deze zoektochten. Deze actie loopt tot 30 november 2010

PRAKTISCH: Het museum is open van dinsdag tot zaterdag van 11:00 tot 17u, op zondag van 10u tot 17u. Op maandag gesloten, behalve tijdens de Gentse Feesten.

Er is geen reservatie nodig! Het Vliegparcours is gratis en voor de Hendriktoers voor kinderen en kleuters betaal je €4. Ouders of begeleiders betalen een toegangsticket. De toegang voor kinderen in het museum is gratis.

S P E C I A L ! 18 augustus 2010,
Zomeratelier: Met vakantiekiekjes
maken we een spannend luisterverhaal!



Vanaf 17 juli toont het museum veel, zeer veel vakantiekiekjes! Op vakantie maken we allemaal foto's en soms ook wel filmpjes. Dit was vroeger ook al zo. Het museum mocht kijken in de vakantiealbums van veel mensen. En wat we daar allemaal zagen... Waaawww!

Ben je ook al nieuwsgierig? Kijk je graag naar foto's? Verzin je soms verhalen bij die foto's,...?

Wie zijn de mensen op de foto's? Waar zijn ze op reis geweest? Wat is er gebeurd? Wat dachten ze op het moment dat de foto werd genomen? Kwam er een monster uit de zee?

Misschien zijn ze verdwaald in de bergen? Griezelige, droevige, spannende en nooit vertelde verhalen zien het levenslicht! Wat is jouw ideale vakantiebestemming? Misschien kunnen we zelfs een nieuw land verzinnen? Met behulp van een computer en een microfoon kunnen we onze gedachten, meningen en verhalen opnemen en wekken we foto's weer tot leven. Als dat geen spannend luisterverhaal zal worden! Omdat iedereen het verhaal dan kan (her)beluisteren, plaatsen we het na afloop van het atelier op de museumwebsite.

Ben je tussen 10 en 12 jaar? Dan is dit zomeratelier iets voor jou! Op woensdag 18 augustus van 10:00 tot 16:00 ga je mee op reis met een verhalenmaakster en een museummedewerker.

De deelnameprijs is €18 voor de hele dag. Picknick meebrengen! Wees er snel bij, het aantal plaatsen is beperkt (max. 16, min. 6 deelnemers). Reservatie: T 09 269 23 50 of via info@huisvanalijn.be
De inschrijving is definitief na overschrijving van €18 op rek.nr. 441-2068061-72 met vermelding van naam en deelname zomeratelier.

Huis-mededelingen

WORDT VERWACHT
15 OKTOBER 2010 — 20 MAART 2011



Voor u getest!

Vanaf de jaren 50 verovert de nieuwe technologie in snelvaart het huishouden. Reclamecampagnes van de *Mad Men* over ingenieuze functionerende huishoudapparaten beloven comfort en gebruiksgemak. Massagetoestellen, yoghurtmakers, aardappelkroketmachines en andere vernuftige toestellen verschijnen in huis. Veel van deze wondermiddelen belanden in kasten en op zolders, soms ongebruikt. Het Huis van Alijn brengt ze voor één keer samen. Een expo met een hoog Tati-gehalte!

WORDT VERWACHT
2 APRIL — 3 JULI 2011



Afl. 4 Uit het fotoalbum

U heeft ook zo'n foto' in uw album en wil deze graag op de tentoonstelling en in het fotomagazine?
Contacteer ons: T 09 269 23 50 of info@huisvanalijn.be

HET HUIS VAN ALIJN NEEMT DEEL AAN De Week van de Smaak

Van 11 tot 21 november 2010 vindt de 5e editie plaats. Het Huis van Alijn duikt alvast de kookboekenverzameling van een privé-verzamelaar in. We werken momenteel het recept uit. Meer hierover in de volgende aflevering van het Museumjournaal.

NIEUW!

De Internationale Home Movie Day

Noteer alvast de datum: zaterdag 16 oktober 2010
Het programma wordt op www.huisvanalijn.be bekendgemaakt vanaf september 2010
Algemene info: www.homemovieday.com

Nieuws van de Vrienden

In dit museumjournaal laten we u graag kennismaken met de museumprojecten die de Vrienden van het Huis van Alijn in 2009 financieel hebben ondersteund.

DANKZIJ UW LEDENBIJDRAGE

- konden de 2 publicaties bij de tentoonstelling 'Jaap Kruithof. Omgaan met de dingen' worden uitgegeven. Zowel het rode als het groene boekje vallen bij het publiek in de smaak. De oplage was beperkt tot 500 ex. Wie het heeft gemist, beide worden nog aangeboden in de museumshop.
- is het publiekscomfort verhoogd voor de bezoekers. Voortaan kunnen de museumbezoekers die dat wensen gebruik maken van lichte draagbare museumstoeltjes. Een trolley met 20 plooiestoelen is ter beschikking aan de museumbalie.
- kon een kantoor netwerk met centrale server worden geïnstalleerd. Hierdoor kunnen de museummedewerkers efficiënter werken en is de beveiliging van de bestanden meer gegarandeerd.
- kon de DVD en publicatie *Gent in bewegend beeld* worden gerealiseerd. Dat deze DVD fel gesmaakt wordt door het publiek bewijst het tempo waaraan de verkoop verloopt. Een bestseller is in de maak!

Kortom, de Vrienden hebben in 2009 een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de werking van het museum op diverse terreinen. De bijdrage aan projecten bedroeg circa 30.000 euro en is ten goede gekomen aan zowel de interne als de externe werking. Daarnaast is er ook de structurele bijdrage aan de uitgave van het Museumjournaal en de ondersteuning bij openingen van tentoonstellingen en andere publieksactiviteiten.

De Vrienden van het Huis van Alijn vzw is een actieve vrijwilligersorganisatie die het museum financieel en logistiek in zijn activiteiten ondersteunt en die zelf ook culturele activiteiten initieert, van stadswandelingen tot museumbezoeken in binnen- en buitenland. Deze activiteiten dragen bij tot de uitstraling en bekendmaking van het museum en de vriendenorganisatie bij het brede publiek, gaande van museumbezoekers, stads- en buurtbewoners tot beleidsmakers. Ook het verhogen van de publieksparticipatie en de betrokkenheid van het publiek bij de werking van het museum is een belangrijke doelstelling.

N I E U W !

Korting voor Vrienden van het Huis van Alijn in Bokrijk!

Het Huis van Alijn en het openluchtmuseum Bokrijk gaan de komende jaren hun samenwerking intensifiëren. Op zondag 18 april trokken wij naar Genk met de Alijn-Mobiel voor de drukbezochte Abonnee-Dag. Het openluchtmuseum telt 10.000 abonnees. De aanwezige families konden zo kennismaken met het Huis van Alijn.

Opdat onze leden van de vriendenkring en deze van Bokrijk elkaars museum beter kunnen leren kennen, kunnen we in 2010 het volgende aanbieden:

Vrienden van het Huis van Alijn ontvangen op vertoon van de vriendenpas 1 gratis toegang tijdens het seizoen (van 28.3 tot en met 30.9) en 1 gratis toegang tijdens de Winteravonden (van 26.12.2010 tot en met 3.1.2011, met uitzondering van de sluitingsdagen op 31.12.2010 en 1.1.2011)

Een Facebook-pagina van de Vrienden van het Huis van Alijn

Voortaan berichten de Vrienden op een eigen pagina. Word fan en volg ons! U kan een bericht achterlaten, foto's en reacties posten. En uiteraard is er ook de fanpagina van het Huis van Alijn waar u het museum van dichtbij kan volgen.

De Vrienden van het Huis van Alijn



Ook Vriend worden?

Lidmaatschap

Vrienden van het Huis Van Alijn

Het lidmaatschap bedraagt € 15 voor individuele leden, € 25 voor een duolidmaatschap en € 75 voor een bedrijfs-lidmaatschap. Het lidmaatschap kan ieder moment ingaan en loopt over een periode van één jaar. De leden ontvangen één maand voor het einde van het lidmaatschap een uitnodiging voor de verlenging ervan.

Vrienden steunen het museum en krijgen daar uiteraard iets voor terug

- Gratis en onbeperkt toegang tot het museum én tijdelijke tentoonstellingen (op vertoon van de vriendenpas)
- Uitnodigingen voor openingen van tentoonstellingen en activiteiten van het museum
- Aantrekkelijke reducties op betalende activiteiten van het museum (lezingen, cursussen, uitstappen...)
- 10% korting op aankopen in de Museumshop
- het Museumjournaal (2x jaar) en Nieuwsbrieven (4x jaar)
- uitnodigingen voor excursies in binnen- en buitenland en speciale vriendenbijeenkomsten

Voor meer informatie en aanmeldingen

Secretariaat de Vrienden van het Huis van Alijn vzw
Kraanlei 65, 9000 Gent
T + 32 9 269 23 50
F + 32 9 269 23 58
vrienden@huisvanalijn.be

U wil graag op de hoogte gehouden worden van de museumactiviteiten?

Stuur een mailtje naar info@huisvanalijn.be of bezorg ons via post uw contactgegevens en de wijze waarop u geïnformeerd wenst te worden.

Bent u een regelmatige gast of bent u van plan ons in de toekomst nog te bezoeken? U wilt het museum graag van dichtbij volgen? Misschien is het wel iets voor u om Vriend van het museum te worden! Als Vriend van het Huis van Alijn laat u merken dat het museum u nauw aan het hart ligt. Dankzij uw betrokkenheid bouwt u mee aan de toekomst van het museum. De vriendenkring wordt dagelijks groter! Midden 2010 hebben we bijna de kaap van 600 leden bereikt.

Op eenvoudige aanvraag sturen wij u de flyer op. U kan deze ook vinden aan de museumbalie, in de museumherberg of online op www.huisvanalijn.be. Er is ook de mogelijkheid om een lidmaatschap cadeau te doen!

Het lidgeld kan cash betaald worden in de Museumshop of u kan overschrijven op reknr. 441-2068071-82.



Het Huis van Alijn

Kraanlei 65, 9000 Gent
T 0032 9 269 23 50
F 0032 9 269 23 58
info@huisvanalijn.be
www.huisvanalijn.be

Openingsuren

Museum en herberg

dinsdag — zaterdag 11:00 — 17:00
zondag 10:00 (herberg 10:30) — 17:00

Museumshop

dinsdag — zaterdag 11:30 — 17:30
zondag 10:30 — 17:30

Bereikbaarheid

Het museum ligt in het centrum van Gent, tussen de Vrijdagmarkt en het Gravensteen (beide op 100 meter). Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (Station Gent St.-Pieters of Gent Dampoort).

Met de auto neemt u de afrit Gent-Centrum en volgt u de P-route naar Parking Vrijdagmarkt.

