

Jaargang 3 – Editie November 2008

Het museumjournaal is een uitgave van het Huis van Alijn vzw
en de Vrienden van het Huis van Alijn vzw
en verschijnt 2x per jaar in mei en november

Museum journaal

verantwoordelijke uitgever Sylvie Dhaene, p/a Kraanlei 65, 9000 Gent
druk Sintjoris, Merendree
grafisch ontwerp Randoald Sabbe (www.janenrandoald.be)



- P. 02 **Woord vooraf**
~ Feestvreugde in het museum
- P. 03 **Vrienden vieren feest**
~ 10 jaar Vrienden van het Huis van Alijn
- P. 07 **Het Huis van Alijn**
~ Erkenning op Vlaams niveau
- P. 08 **Nit het digitale fotoalbum**
~ De mooiste feestfoto's
- P. 10 **Op de agenda**
~ 2de Gentse Museumnacht / Winterdrink /
Lichtfeest / Erfgoeddag 2009
~ Tentoonstelling 'Aan de Speltafel'
- P. 12 **Jaren 80 in Het Huis van Alijn**
~ Het digitale fotoalbum breidt uit: na de jaren 50,
60 en 70, nu ook de jaren 80
~ Wordt verwacht: boek over de jaren 80
- P. 14 **Nieuws van de Vrienden**
~ Vrienden voortaan op www.flickr.com
~ Museumjournaal genomineerd voor 'The Power of Print'

Feest



Editie

Het Huis van Alijn wordt gesubsidieerd
door de Stad Gent, de Provincie Oost-Vlaanderen
en de Vlaamse Gemeenschap

Woord vooraf

Het Museumjournaal is een gezamenlijk initiatief van het Museum en de Vrienden van het Huis van Alijn. Het brengt verslag uit van de gebeurtenissen in het museum en van de activiteiten van de vriendenkring. Het Museumjournaal verschijnt tweemaal per jaar: in het voorjaar (april/mei) en in het najaar (oktober/november). De inhoud verschilt van de nieuwsbrieven en uitnodigingen die leden van de vriendenvereniging op geregelde tijdstippen ontvangen. De nieuwsbrieven brengen de leden op de hoogte van openingen van tentoonstellingen, uitstappen, lezingen en workshops. In het Museumjournaal laten we de lezers kennismaken met toekomstige plannen en worden een aantal belangrijke momenten uit de werking of museuminitiatieven toegelicht.

Kortom, het opzet van het Museumjournaal is vooral informatief van aard. Met voorliggend nummer zijn we aan de vijfde uitgave toe. In Museumjournaal 1 (november 2006) stelden we u de museumplieg voor. Het tweede Museumjournaal (april 2007) bracht de 75ste verjaardag van het museum onder de aandacht. In Museumjournaal 3 (november 2007) doken we de jaren 50, 60 en 70 in en in Museumjournaal 4 (mei 2008) lag de focus op het tentoonstellingsaanbod.

Museumjournaal 5 (november 2008) wordt een speciale editie: een feestnummer! Zowel het museum als de Vrienden van het Huis van Alijn hebben immers reden om 2008 met vreugde uit te zwaaien en 2009 gezwind in te vliegen. We kondigden het reeds aan in het vorige Museumjournaal: het Huis van Alijn wachtte het afgelopen jaar in spanning op de beslissing van de Vlaamse Regering omtrent de indeling van de erkende musea op Vlaams, regionaal of lokaal niveau voor de periode 2009-2013. Eind oktober werd het resultaat bekendgemaakt. En ja, het Huis van Alijn is uiterst opgetogen! Vanaf 2009 wordt het museum ingedeeld bij het Vlaamse niveau. Dit betekent een belangrijke stap voorwaarts. U leest er meer over op p.06. De Vrienden van het Huis van Alijn op hun beurt vieren dit najaar hun tienjarig bestaan. Deze verjaardag laten we niet onopgemerkt voorbijgaan. Op p.03 verleiden we u graag om mee te komen feesten. Iedereen is welkom op het **zoet-hartig vriendenfeest!**

Vrienden vieren feest

10 jaar Tuupe tegoare
Vrienden van het Huis van Alijn

zoet-hartig vriendenfeest
zondag 23 november 2008

Op zondag **23 november 2008** vieren de Vrienden van het Huis van Alijn vzw hun tienjarig bestaan met een **zoet-hartig vriendenfeest!** Wij hopen uiteraard veel Vrienden te mogen verwelkomen, maar omdat we de leuze 'hoe meer zielen hoe meer vreugd' in ons hart dragen, is iedereen van harte welkom. Het Vriendenfeest gaat van start om 11u en loopt door tot 17u.

Omdat het **zoet-hartig vriendenfeest** plaatsvindt tijdens De week van de Smaak is een Franse toets niet veraf. Gastland van de derde Week van de Smaak 2008 (13 – 23 november 2008) is immers Frankrijk, een land met een belangrijke gastronomische traditie. Om ons verjaardagsfeest de nodige Franse allure te geven, verrassen we onze bezoekers met een hartig en zoet taartenbuffet. Van uientaart tot Tarte Tatin, van koffie met madeleintjes tot een glaasje absint... Voor elk wat wils! Bedoeling is om samen te genieten van een hapje en een drankje én er een feest van de vriendschap van te maken. **Tuupe tegoare** maken we er een fijne en gezellige feestelijke dag van. Met het gelegenheidsorkest 'Les Cerveaux Lents' zijn we alvast verzekerd van een swingende noot muziek!

Meer weten over de Week van de Smaak?

Op www.weekvandesmaak.be is het volledige overzicht van alle smakelijke initiatieven in Vlaanderen en Brussel te lezen.

SAMEN ETEN IS OLIE VOOR DE VRIENDSCHAP

Timmermans

Beste lezer van het Museumjournaal, u bent van harte welkom, alsook uw familie, vrienden, burens en kennissen om samen met ons '10 jaar Vrienden van het Huis van Alijn' te vieren. Het is een unieke gelegenheid om kennis te maken met onze vereniging. Eind 2008 zijn we uitgegroeid tot een actieve vrijwilligersorganisatie die om en bij de 500 leden telt. De Vrienden van het Huis van Alijn dragen het museum een warm hart toe en helpen mee aan de uitbouw van het Huis van Alijn.

Wilt ook u graag ambassadeur én bevoorrechte partner van het Huis van Alijn worden?

In de rubriek 'Nieuws van de Vrienden' (p.14) vindt u alle informatie over het lidmaatschap en de talrijke voordelen waar u als Vriend van geniet.



het Huis van Alijn
Kraanlei 65, Gent
zo 23.11.2008

11:00 — 17:00

www.huisvanalijn.be

info: vrienden@huisvanalijn.be



Vrienden van het
Huis van Alijn vzw
10 jaar

zoet. hartig vrienden feest

Het taartenfestijn wordt
verzorgd door de bakprinsessen
Chez Rosaline

Voor de ambiance zorgen
de muzikanten van
Les Cerveaux Lents

grafisch ontwerp: Randoald Sabbe

Laatste dag van de tentoonstelling De Wondere Wereld van Expo 58

Een feestelijk welkomstdrankje
voor iedereen. Pintjes en fris-
dranken de hele dag aan 1 euro

11:00 — 14:00 een festijn aan hartige
taarten (3 euro/stuk) en huis-
gemaakte Franse uiensoep (1 euro)

14:00 — 17:00 een weelde aan zoete
taarten (3 euro/stuk) en koffie
met madeleintjes (1 euro)

IEDEREEN WELKOM OM MEE TE VIERN!
Breng vrienden en familie mee naar het museum.
Geniet op een unieke locatie van een feestelijk hapje en drankje.

Kroniek van een boeiend museumverhaal

UIT LOUTER AMBITIE OF PLICHTSBEWUSTZIJN
ONTSTAAT ZELDEN IETS GOEDS, WEL UIT
EEN GOED GEVOEL VOOR MENSEN EN DINGEN

A. Einstein

1928

Oprichting van het 'Folkloremuseum' door de Koninklijke Bond der Oost-Vlaamse Volkskundigen. Locatie: het Caermersklooster te Gent.

1962

Verhuis van het museum naar het Kinderen Alijnshospitaal.

De naam van het museum wordt veranderd in 'Museum voor Volkskunde'.

1998

Het museum wordt het eerste verzelfstandigde museum van Gent.

Een gemeentelijke vzw wordt opgericht. Nieuwe bestuursorganen worden aangesteld en nieuwe medewerkers aangetrokken.

2000

'Het Huis van Alijn' wordt de nieuwe naam van het museum.

Naast een nieuwe naam wordt ook een innoverend beleid gevoerd om het museum terug op de kaart te plaatsen en een nieuw publiek aan te trekken.

2001

Erkenning door de Vlaamse Gemeenschap op 'regionaal niveau'.

2001-2007

Het Huis van Alijn neemt een voortrekkersrol op zich voor de actualisering en dynamisering van de sector 'volkscultuur'. De herprofilering zet zich verder door. De museumpresentatie wordt vernieuwd, nieuwe verhaallijnen worden geschreven, eigenzinnige tentoonstellingen worden gebouwd, de actieradius van het museum breidt uit, het publiek wordt betrokken bij de werking, de focus wordt verbreed van 'de folklore van Gent rond 1900' naar 'het dagelijks leven in de 20ste eeuw in Vlaanderen'.

2008

Het museum wordt ingedeeld bij het 'Vlaams niveau'.

2009-2013

Het Huis van Alijn bouwt zich verder uit tot ankerpunt en museaal expertise-centrum voor de cultuur van alledag.

Het Huis van Alijn

Erkenning op Vlaams niveau

Bij de start van 2008 dienden alle musea een beleidsplan in voor de komende jaren. Naast de beoordeling van de toekomstplannen werden door de adviescommissies en door het agentschap Kunsten en Erfgoed een evaluatie gemaakt van de werking van de afgelopen jaren. Met de komst van het nieuwe Cultuur-erfgoeddecreet in mei 2008 werden nieuwe beleidslijnen geïntroduceerd en werd een grondige hertekening van het erfgoedlandschap in het vooruitzicht gesteld. Na maanden ongeduldig wachten op de beslissing van de minister van Cultuur bereikte ons op vrijdag 24 oktober het verlossende nieuws: het Huis van Alijn wordt vanaf januari 2009 ingedeeld als erkend museum op Vlaams niveau. Dit betekent dat het museum de overstap heeft mogen maken van het 'regionale niveau' naar het 'Vlaams niveau'. Wij vervoegen hiermee 19 andere musea die voor de beleidsperiode 2009-2013 een structurele werkingssubsidie krijgen van de Vlaamse Regering. Voor het Huis van Alijn gaat het over een bedrag van €300.000 op jaarbasis. Projectsubsidies kunnen niet meer aangevraagd worden, maar door de toekenning van deze middelen krijgt het museum meer slagkracht om een stevige werking uit te bouwen en de basisfuncties op een duurzame en planmatige wijze in te vullen. Het Huis van Alijn heeft de opdracht om als collectie-beherende instelling een rol op te nemen binnen de cultureel-erfgoedgemeenschappen die focussen op de cultuur van alledag. Van het Huis van Alijn wordt verwacht zich te richten op de stedelijke volkscultuur, zoals het Openluchtmuseum Bokrijk zich zal richten op deze van het platteland.

In totaal werden 58 musea erkend. 13 musea werden ingedeeld bij het lokale niveau, 21 bij het regionale niveau en 20 bij het Vlaams niveau. De volledige lijst is te bekijken op www.kunstenenerfgoed.be. De indeling gebeurde op basis van de toetsing aan vijf indelingscriteria. De criteria zijn:

- het belang van het culturele erfgoed
- de culturele en maatschappelijke verantwoordelijkheid die het museum opneemt
- de kwaliteit van de museale basisfuncties (verzamelen, behoud & beheer, wetenschappelijk onderzoek en publiekswerking)
- de kwaliteit van de bedrijfsvoering
- de geografische reikwijdte.

Naast het Huis van Alijn mochten ook het Sportmuseum Vlaanderen in Hofstade en het FotoMuseum in Antwerpen de overstap maken van 'regionaal' naar 'Vlaams niveau'. Voor Gent betekent dit dat vanaf 2009 zes musea ingedeeld zijn bij het 'Vlaams niveau': Het Museum voor Schone Kunsten, het SMAK, het Designmuseum, het MIAT en het Museum Dr. Guislain.

De andere musea erkend op Vlaams niveau zijn: In Flanders Fields, het Openluchtmuseum Bokrijk, het Groeningemuseum, het Openluchtmuseum Middelheim, De Antwerpse Kunstmusea, Museum Plantin-Moretus, het Hospitaalmuseum, het Provinciaal Gallo-Romeins Museum, het samenwerkingsverband Provinciaal Museum voor Moderne Kunst en het Provinciaal Museum Constant Permeke, het Provinciaal Zilvermuseum Sterckshof en het Modemuseum Antwerpen.

Nit het digitale fotoalbum

De mooiste feestfoto's

PARTY-TIME PARTY-TIME



HEEFT U OOK LEUKE FEESTFOTO'S?
U wil ze laten opnemen in het digitale fotoalbum
van het Huis van Alijn? Lees verder op p.12

PARTY-TIME PARTY-TIME



Op de agenda

**2 de Gentse
Museumnacht**
do 04.12.2008
18:00 – 01:00 (gratis)

EEN NACHT VOOR SPEEL VOGELS!

Tijdens de museumnacht opent de wintertentoonstelling 'Aan de Speltafel'. Niet alleen tonen we een selectie verrassende bordspellen, maar kunnen bezoekers ook echt spelen! Leden van de gezelschapsspellenclub 'De Speltafel' demonstreren bekende en minder bekende spellen en iedereen mag meespelen. Ook eigen spellen mogen meegebracht worden. Strategische denkers en geluksvogels worden verwacht!

Winterdrink
zo 21.12.2008
11:00 – 13:00 (gratis)

De zondag voor Kerstmis is het weerom een gezellig treffen voor vrienden, vrijwilligers, buurtbewoners en museumbezoekers. Plaats van afspraak is de binnentuin van het Huis van Alijn. Vaste ingrediënten zijn: warme soep, fruitvitaminen en glühwein, vuurkorven en een vleugje muziek die de voeten, handen en harten warm houden. Iedereen welkom op de negende Winterdrink!

Met dank aan onze burens: de Souplounge en Fruithandelaar Bayram voor de gulle sponsoring.

Lichtfeest
ma 02.02.2009

Het feest der pannenkoekenkinderen in het Huis van Alijn wordt een vaste traditie. Vuuracrobaten en lichtgoochelaars zorgen voor een brandend spektakel. Alle kinderen die graag pannenkoeken eten zijn welkom met hun (groot)ouders. Huisspookje Hendrik en zijn medewerkers zorgen verder voor een leuke verrassingsact.

Reservatie verplicht.
Deelnemersprijs: €7, Vrienden €6

Op de agenda

**WINTEREXPO
Aan de Speltafel**
04.12.2008 –
08.03.2009

Gezelschapsspelletjes brengen spannende avonden in de huiskamer en de spelclubs. Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van 'De Speltafel – Gentse gezelschapsspellenclub' toont het Huis van Alijn een selectie bordspellen uit de privé-collectie van de in 2007 overleden verzamelaar en verwoed spelliefhebber Geert Lagrou. Zijn passie voor spellen maakte hem tot één van de pioniers van 'spelend Vlaanderen'.

In België hebben we, in vergelijking met buurlanden, nooit veel spelafabrikanten gekend. Tot aan de tweede Wereldoorlog waren het vooral drukkerijen die als nevenactiviteit wel eens een spel op de markt brachten. De meeste spellen die bijgevolg in de Vlaamse huiskamers worden gespeeld, zeker vanaf de jaren 60, zijn van buitenlandse makelij.

De bordspellen uit de eerste helft van de 20ste eeuw zijn vaak pareltjes van grafisch ontwerp. Ze getuigen van de tijdsgeest waarin ze werden gemaakt: interesse voor vreemde landen, sport, oorlog, de verovering van de ruimte en de technologische vooruitgang. Veel van de gezelschapsspellen brachten de 'onbekende en verre wereld' in de huiskamer. Bezoekers zullen op deze tentoonstelling dus meer ontdekken dan de vertrouwde en traditionele ganzenborden of lotto's.

ERFGOEDDAG
zo 26.04.2009

Het thema van de negende editie van de Erfgoeddag is 'UIT VRIENDSCHAP!?'

Uit vriendschap!?! wil het publiek en de erfgoedsector prikkelen om hun opvattingen, collecties en meningen over 'vriendschap' te uiten. Symbolen, rituelen, taalgebruik en betekenissen (die doorheen de tijden kunnen evolueren), vormen de basis van deze editie. Op deze feestdag van het erfgoed zetten honderden kleine en grote instellingen in Vlaanderen en Brussel hun deuren open voor het grote publiek. Erfgoeddag brengt jaarlijks meer dan 200.000 geïnteresseerden op de been. Erfgoedorganisaties gaan met het gekozen thema aan de slag en proberen het publiek te verrassen met boeiende, originele en verrassende invalshoeken. Ook het Huis van Alijn is altijd van de partij! De afgelopen jaren kozen we bewust voor een gezinsvriendelijke aanpak en werkten we een dagprogramma uit op maat van onze jongste bezoekers. Het programma zal bekendgemaakt worden vanaf half maart 2009.

Meer weten over Erfgoeddag? Surf naar www.erfgoeddag.be

Jaren 80 in het Huis van Alijn

Het digitale fotoalbum Na de jaren 50, 60 en 70, nu ook de jaren 80 in beeld

Sinds kort besteedt het Huis van Alijn ook aandacht aan de naoorlogse periode. Een museumvleugel is gewijd aan de jaren 50, 60 en 70 en in samenwerking met uitgeverij Lannoo werd een boekenreeks gemaakt over deze tijdperiode.

Teneinde deze periode te bestuderen en te presenteren in het museum verzamelen we naast voorwerpen, tijdschriften en boeken ook foto's, dia's en amateurfilmpjes. Samen bieden deze informatiebronnen een veelzijdige kijk op het dagelijks leven van deze periode in Vlaanderen. Voor de verdere uitbouw van het digitale fotoalbum zijn we naast foto's en dia's uit de jaren 50, 60, 70 nu ook op zoek naar foto's/dia's uit de jaren 80.

Wat maakt dit album zo bijzonder?

Het digitale fotoalbum wordt samengesteld met foto's die zich in oorsprong bevinden in verschillende familiealbums. Door middel van een aantal thema's (zie lijst hieronder) doorkruisen we deze decennia op een verrassende manier. Doordat deze foto's samenkomen in een nieuw verband, worden individuele verhalen met elkaar verbonden en komen gewoontes en gebruiken op een andere manier in beeld. En vooral, iedereen kan meehelpen om dit album te laten groeien! Op een jaar tijd werden al meer dan duizend foto's binnengebracht. Hoe meer foto's, hoe rijker en diverser het beeld wordt voor deze tijdperiode.

Thema's zijn o.a. mijn geboortekleed/in de klas/bij de schoolfotograaf/mijn lievelingsspeelgoed/bij de Sint/mijn communiefoto/mijn verjaardag/in de mode/mijn huwelijksportret/mijn auto/ons huis en interieur/bij de kerstboom/familiefeesten/vakantiefoto's/...



Bouw mee aan het grote digitale fotoalbum van de jaren 50, 60, 70 én 80.

Breng uw foto's en dia's naar het museum!

Heeft u ook één of meerdere foto's uit deze decennia die u graag wil laten opnemen? Na afspraak kan u langskomen met uw fotoalbum. Wij maken dan een scan van de foto's die geselecteerd worden. De originele foto's blijven dus in uw bezit. Wij noteren de informatie die u ons over de foto's kan vertellen. U bepaalt welke informatie voor het publiek toegankelijk wordt gemaakt en welk niet.

Bel (T. 09 269 23 50 – vragen naar Greet of Sarah) of mail (info@huisvanalijn.be) voor het maken van een afspraak.

Wordt verwacht: boek De jaren 80

Na de realisatie van de boeken over de jaren 50, 60 en 70 zijn we gestart met de voorbereidingen van een nieuw boek over het dagelijks leven in de jaren 80. De tijdsgeest van dit decennium proberen we te vatten via typerende objecten. Daarnaast bieden foto's en reclameadvertenties zeer interessante informatie op vlak van mode en haarsnit, de leef- en woonomgeving (interieur) en diverse levensstijlen. Kortom, het boek zal het dagelijks leven in de jaren 80 in woord en beeld terug tot leven brengen. In functie hiervan verzamelen wij naast foto's (zie voorgaande oproep voor het digitale fotoalbum) ook tijdschriften en reclamefolders.

Indien u op zolder, in de kelder of in kasten tijdschriften of reclamefolders van bijvoorbeeld speelgoed-, mode- of meubelzaken uit de jaren 80 heeft liggen en deze kunnen u niet meer dienstig zijn, dan mag u deze onze altijd bezorgen!

Bel (T. 09 269 23 50 – vragen naar Els) of mail (info@huisvanalijn.be) voor meer info en/of het maken van een afspraak.

HERINNERINGSPUNTEN

Aerobic-hype/kernwapens/Millet-vest/Rubik's cube/Pac-man/Tsjernobyl/schoudervullingen/De Muur valt/E.T./New-Wave/Prinses Diana/Dallas & Dynastie/moord op John Lennon/Cola-light/AIDS/Smiley/Swatch-horloge/C.D./Perestrojka/Live Aid/Greenpeace/Karaoke/Lacoste-polo/New-Beat/Snobs/...



Nieuws van de Vrienden

Museumjournaal genomineerd voor 'the Power of Print'!

Met de Culturele affiche- en folderwedstrijd zet Prospekta de samenwerking tussen professionele vormgevers en culturele instellingen in de spotlights. Drukwerk is nog altijd één van de krachtigste communicatiemediën. Een vakjury koos uit de inzendingen 10 eigenzinnige, sterke affiches en 11 folders.

In 2006 won het Huis van Alijn en haar grafisch ontwerper Randoald Sabbe met de affiche voor de *Hoep Hoep Hoela Show* de juryprijs. In 2007 kregen we de publieksprijs met de affiche *Met les poupées op de canapé*. Voor de editie 2008 werden we niet genomineerd met een affiche maar met het Museumjournaal! Voor de derde keer op rij dus een nominatie en wie weet vallen we opnieuw in de prijzen...

Onafgezien van het eindresultaat zijn de Vrienden van het Huis van Alijn alvast zeer opgetogen met deze nominatie, want het Museumjournaal is een gezamenlijk initiatief van het museum en de Vriendenkring. Daarenboven is Randoald Sabbe ook onze grafisch vormgever. Dus proficiat aan Randoald voor het knappe werk!

Bij het ter perse gaan van dit museumjournaal waren de ontwerpers en culturele instellingen die de jury- en publieksprijs 2008 in de wacht slepen nog niet bekend. De affiches en folders uit de shortlist maken deel uit van een reizende tentoonstelling, die ook zal halt houden in het Huis van Alijn (data nog niet bekend). De volledige lijst met de genomineerden is te bekijken op www.affichewedstrijd.be.



De vrienden voortaan ook op www.flickr.com

Sinds kort is het Huis van Alijn ook aanwezig op 's werelds grootste foto-community. Flickr is een wereldwijde verzamelsite van foto's waarbij mensen elkaars foto's van trefwoorden (tags) en commentaar kunnen voorzien. Het is een website voor het delen van (digitale) foto's, een soort grote opslagruimte voor foto's. Naast privé-personen vinden ook culturele erfgoedinstellingen langzaam maar zeker de weg naar deze virtuele gemeenschap. Het Huis van Alijn is begonnen met het plaatsen van een aantal fotoreeksen van activiteiten en tentoonstellingen, één ervan is 'het vrijwilligersfeestje 2008'. De eerstvolgende vriendenactiviteit waarvan een fotoverslag zal te zien zijn, is uiteraard het Zoet-Hartig Vriendenfeest!

Hier vindt u ons!

www.flickr.com/photos/huisvanalijn

Ook via de website van het museum kan u doorlinken naar onze pagina op www.flickr.com

Ook u kan uw foto's van uw museumbezoek of uw deelname aan een vriendenactiviteit plaatsen op deze site! Op deze manier draagt u bij tot de (naams)bekendheid van het museum en de Vriendenvereniging wereldwijd. Indien u in de zoekbalk (search) 'Huis van Alijn' intikt, dan vindt u foto's van andere bezoekers.

Lidmaatschap VRIENDEN VAN HET HUIS VAN ALIJN

Het lidmaatschap bedraagt €15 voor individuele leden, €25 voor een duolidmaatschap en €75 voor een bedrijfslidmaatschap. Het lidmaatschap kan ieder moment ingaan en loopt over een periode van één jaar. De leden ontvangen één maand voor het einde van het lidmaatschap een uitnodiging voor de verlenging ervan.

Vrienden steunen het museum en krijgen daar uiteraard iets voor terug:

- Gratis en onbeperkt toegang tot het museum én tijdelijke tentoonstellingen (op vertoon van de vriendenpas)
- Uitnodigingen voor openingen van tentoonstellingen en activiteiten van het museum
- Aantrekkelijke reducties op betalende activiteiten van het museum (lezingen, cursussen, uitstappen...)
- 10% korting op aankopen in de museumshop
- het Museumjournaal (2x jaar) en Nieuwsbrieven (4x jaar)
- uitnodigingen voor excursies in binnen- en buitenland en speciale vriendenbijeenkomsten

Ook Vriend worden?

Bent u een regelmatige gast of bent u van plan ons in de toekomst nog te bezoeken? U wilt het museum graag van dichtbij volgen? Misschien is het wel iets voor u om Vriend van het museum te worden! Als Vriend van het Huis van Alijn laat u merken dat het museum u nauw aan het hart ligt. Dankzij uw betrokkenheid bouwt u mee aan de toekomst van het museum. De vriendenkring wordt dagelijks groter! Op eenvoudige aanvraag sturen wij u de flyer op. U kan deze ook vinden aan de balie van het museum of in de museumherberg. Er is ook de mogelijkheid om een lidmaatschap cadeau te doen! Het lidgeld kan cash betaald worden in de museumshop of u kan overschrijven op reknr. 441-20688071-82.

Voor meer informatie en aanmeldingen:
Secretariaat de Vrienden van het Huis van Alijn vzw
Kraanlei 65, 9000 Gent
T: +32 9 269 23 50
F: +32 9 269 23 58
vrienden@huisvanalijn.be

U wil graag op de hoogte gehouden worden van de museumactiviteiten?

Stuur een mailtje naar info@huisvanalijn.be of bezorg ons via post uw contactgegevens en de wijze waarop u geïnformeerd wenst te worden.



HET HUIS VAN ALIJN
Kraanlei 65, 9000 Gent
T +32 9 269 23 50, F +32 9 269 23 58
www.huisvanalijn.be, info@huisvanalijn.be

OPENINGSUREN MUSEUM EN HERBERG
van dinsdag tot zaterdag van 11:00 tot 17:00
op zondag van 10:00 tot 17:00
MUSEUMSHOP
van dinsdag tot zaterdag van 11:30 tot 17:30
op zondag van 10:30 tot 17:30

BEREIKBAARHEID
Het museum ligt in het centrum van Gent, tussen de Vrijdagmarkt en het Gravensteen (beide op 100 meter). Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (Station Gent St.-Pieters, tram 1 / Halte Gravensteen). Met de auto neemt u de afrit Gent-Centrum en volgt u de P-route naar Parking Vrijdagmarkt.

