

Museumafspraken Huis van Alijn

Hendrik en Poes, de spookjes van het museum maakten enkele afspraken om een museumbezoek in groep vlot te doen verlopen. Je kan deze samen met de leerlingen overlopen.

Laat ze bijvoorbeeld zelf raden wat de tekeningen willen zeggen of laat ze de juiste afspraak bij de juiste tekening plaatsen.



	<p>Hé, heb je dat goed gehoord?</p> <p>Luister goed naar de gids, de leerkracht, de mensen die in het museum werken en naar elkaar.</p> <p>Soms hoor je in het museum ook geluiden.</p>
	<p>Wow, heb je dat gezien?</p> <p>Je kan heel veel zien in het museum. Sommige foto's of objecten hangen aan de muur. Andere staan achter glas in een kast of vrij op de grond of op een tafel. Soms heeft de gids ook iets extra mee.</p>
	<p>Pssst... rustig praten is fijn.</p> <p>Als de gids of de leerkracht een vraag stelt dan kan je rustig antwoorden. Of misschien heb je zelf iets te vertellen over wat je ziet of hoort.</p>



Een museumbezoek, dat is leuk!

Je mag plezier maken, maar in het museum doen we dit op een rustige manier. We willen dat iedereen kan genieten van het museumbezoek: jij en je klas, maar ook de andere bezoekers.



Hé... wacht op mij!

Lopen, rennen of wild spelen is toch veel leuker buiten? Het museum is niet zo groot en vaak zijn er ook andere bezoekers.



Kijken mag, aankomen niet!

In het museum staan heel wat mooie voorwerpen. We willen die graag voor altijd bewaren. Aanraken mag niet, want dan gaan ze stuk.



Kruimels horen hier niet thuis!

Van een museumbezoek kan je wel eens honger krijgen, maar eten in het museum mag niet.