

EXPO



BELGISCH LEGER



U zal onder de wapens geroepen worden om uw werkelijke diensttermijn te vervullen

mijn legerdienst

Aan soldaat milicien

19.10'19-26.04'20

EXPO mijn legerdienst

25 jaar geleden zwaaien de laatste Belgische dienstplichtigen af. Het opschorten van de dienstplicht in 1993 is een beslissing met grote impact. Voortaan moeten jonge mannen geen rekening meer houden met een maandenlange legerdienst. Voor voorgaande generaties jongelui vormt de legerdienst een periode in dienst van het vaderland en de gemeenschap. Een periode die hoort bij het volwassen worden.

Het moment waarop de oproepingsbrief bij een 18-jarige in de bus valt, kondigt symbolisch het begin van de legerdienst aan. Jonge mannen van alle rangen en standen, uit alle hoeken van het land, komen terecht in de onbekende wereld van het leger. Discipline, uniformiteit, hiërarchie en groepsgeest worden er hoog in het vaandel gedragen. Weg van hun vertrouwde thuis proberen ze zich aan te passen aan het soldatenleven: *dril, patatten jassen, wachtlopen* en *karotten trekken*. De expo **mijn legerdienst** vertelt het verhaal van de Belgische miliciens, van oproep tot afzwaai.

Het Huis van Alijn is het museum van het dagelijks leven vanaf de 20e eeuw. Hierbij staan rituelen, tradities en gewoontes centraal.

Vandaag is de legerdienst in België geschiedenis, maar nog niet zo lang geleden was het voor jonge mannen een belangrijke fase in hun leven. Rond de 18e verjaardag viel de oproepingsbrief in de bus. De legerdienst kwam in het vooruitzicht. Er waren ook alternatieven zoals burgerdienst, maar velen gingen *bij den troep* in België of bij de Belgische Strijdkrachten in Duitsland (BSD).

In de tentoonstelling staat het dagelijks leven van de milicien centraal. Wat betekende het voor jongens om een periode van hun leven in het leger te vertoeven? Daarnaast komt ook de geschiedenis van de legerdienst aan bod en wordt de context geschetst waarbinnen de dienstplicht evolueerde. De politiek, de wereldoorlogen, de economische en internationale evoluties hadden impact op de dienstplicht.

Maar de tentoonstelling gaat ook een stapje verder. Het museum hoopt mensen tot nadenken aan te zetten, niet alleen over het verleden, maar ook over vandaag.

Volgende thema's komen aan bod: rekrutering en selectie, kroniek van de dienstplicht in België, de oproep, dril, opleiding, het kazerneleven, het thuisfront, legerdienst in veranderende tijden en de afzwaai.



Vandaag is de legerdienst geschiedenis geworden in België, maar het onderwerp polariseert nog steeds en blijft in de actualiteit aanwezig. De driedaagse in het Klein Kasteeltje was voor veel jongens de allereerste uitstap naar Brussel, de start van een nieuw leven in een andere wereld. Daarover gaat de expo 'mijn legerdienst'.

Els Veraverbeke, conservator van het Huis van Alijn

EXPO VOL VERHALEN

De expo **mijn legerdienst** bevat heel wat objecten, foto's, bewegend beeld, geluid en verhalen over de legerdienst. De inspiratie voor deze expo vond het Huis van Alijn in talrijke persoonlijke familiealbums en familiearchieven.

In de expo zie je collectiestukken uit de museumcollectie van het Huis van Alijn, bruiklenen uit archieven en musea maar vooral ook materiaal van privépersonen. Heel wat mensen getuigden over hun legerdienst. Deze getuigenissen vormen een rode draad door de expo en geven een unieke inkijk in het dagelijks leven van de milicien.

Iedereen, zowel de milicien als zijn omgeving, kijkt op een andere manier terug naar de legerdienst. Deze verschillende ervaringen komen aan bod in de tentoonstelling. Getuigenissen, persoonlijke fotoalbums, intieme briefwisseling of een milicien die zijn legerdienst in stripverhaal tekent, het zijn allemaal unieke documenten die illustreren hoe de legerdienst beleefd werd.

Via een unieke samenwerking met het *War Heritage Institute*, het Audiovisueel Archief van Defensie, het Competentiecentrum Steunmaterieel en Producten van Defensie en Provinciecommando Oost-Vlaanderen zijn er ook enkele bijzondere stukken te zien zoals de uniformen uit de BSD-collectie van het Koninklijk Legermuseum (Stiftung museum BSD).

Expo **mijn legerdienst**

19.10.2019-26.04.2020

Een rondleiding met gids kan je online boeken bij Boekjebezoek of via T 09 210 10 75.

Tip: Bezoek de expo samen met je legerkameraden en/of je familie. De ideale plek om verhalen uit te wisselen en herinneringen op te halen!

BEELDMATERIAAL

Foto's en campagnebeeld

[FLICKR-album](#) mijn legerdienst

Promofilm

[Vimeo](#) (film door Joachim Ballaux)

PERSCONTACT

Voor de aanlevering van beeld en tekst of voor een bezoek aan de expo kan je contact opnemen met Annelien Noppe via

annelien.noppe@huisvanalijn.be

T 0473 56 13 88, T 09 235 38 07

huisvanalijn.be



Museum van het dagelijks leven

Kraanlei 65 Gent

T 09 235 38 00

info@huisvanalijn.be

huisvanalijn.be